

Varför lämnade Lars Trullsson-familjen Skårby Nr 1 år 1726

Lars Trullsson hade gift sig i jan. 1715 med Nils Jepsons dotter Karna från Hunnestad nr 9, de bosatte sig på Skårby nr 1. Nils Jepsons son, Per Nilsson, gifte sig med Margareta Trullsdotter från Skårby nr 1 och bosatte sig på Hunnestad Nr 9, Karna Nilsdotter, Lars Trullssons hustru, avled redan i december 1715 efter att sonen Trulls fötts, han dog 1716.02.

Lars Trullsson gifte om sig 1716 med Kirstena Persdotter, dotter till Per Mårtensson och Hanna Månsdotter på Bellingaröd nr 2 i Sövestad och på Skårby nr 1 föddes under åren 1717-1724 barnen Trulls, Mårten, Nils och Per, den senare avled 1724. År 1726 lämnade familjen oväntat gården Skårby nr 1 och flyttade till Bussjö i Bromma, där Lars äldre bror, Ingvar Trullsson, alltsedan år 1710 bott på Bussjö nr 7 med hustrun Dorothea Jöransdotter och barnen. I Bussjö föddes Lars och Kirstinas barn Per och Hanna. Men Lars Trullsson-familjen rotade sig inte här. År 1734 fanns de på Katslösa nr 1, där dottern Karna föddes och 1739 föddes sonen Måns. Kirstina Persdotter avled 1741 och Lars Trullsson 1749 i Katslösa. Varför lämnade Lars Trullsson med sin familj 1726 så hastigt släktgården Skårby nr 1, där hans föräldrar bott åtminstone sedan 1683? Kanske har jag nu hittat förklaringen.

T o m år 1725 var Lars Trullsson nämndeman och satt till Tings med 10 andra edsvurna bönder från Ljunits härad, bl.a. Mads Jepson Skårby nr 10, bror till Nils Jepson, och Tufve Bengtson, Skårby nr 3, gift med Jöns Jepsons dotter Elna, Jöns var bror till Nils Jepson. Vintertinget för Ljunits härad ägde rum 27 jan. 1725 under häradshövding Mårten Bulichs ledning. Efter att först ha bevistat gudstjänsten i kyrkan församlades rättens ledamöter i Tingssalen, "där almän tingsfred blev lyst och parterna förmanades, att med bestindelighet framföra sina actioner". Detta Ting kom mycket att handla om "bränne", vilket anmäls att ha blivit stulet från Marsvinsholms-skogen, såväl Ryttare och Bönder samt även en gosse var misstänkta för denna stöld.

Gossen Jöns Eskilsson i Skårby anklagades av Inspektoren Bengt Hager genom Hejderidaren Christian Lundgren för det han skall ha varit i Marsvinholm skog och där olovandes samlat ett lass bränne av en bok, trädet var oskadat. Lundgren påstod och anhöll att Svaranden skulle plikta och betala Tingsomkostnaderna.

"Uppå gåsens vägnar instälte sig des matfader Lars Trullsson i Skårby och wedstod det han varit i skogen och för honom samlat et las bränne, trädet oskadat som af Nämnden kan intygas, hwilka det besichtigat, ty anhåller han om förskoning ifrån Böter och Expenser". Det var nämndemännen Mads Jepson och Tua Bengtson, som hade besichtigat trädet. Domen blev: "Såsom Matfadren Lars Trullsson tillstår at gåssen Jöns Eskilsson har varit efter hans befalning utj Marsvinholms skog uthan at giöra trädet någon skada samlat af en book eet lass bränne. Alltså dömmes han at plichta 3 riksd.smt samt i Expenser ehrläggia 1 daler 16 öre smt".

Lars Trullsson, som var nämndeman, insåg säkert, att denna historia skulle göra hans närvaro i socknen problematisk.

Huruvida gossen Jöns Eskilsson samlade ved till sin matfader Lars Trullsson eller kanske rentav till sin egen familj är obekant. Det bodde en Eskil Andersson på gatehus Hunnestad nr 16 åren 1703-1721. I kyrkoboken finns antecknat att 2 av hans söner avlidit 1703 resp 1707. Eskils hustru avled 1714 i jan. och i juli samma år gifte Eskil om sig med Karna Jönsdotter, som ganska frekvent är antecknad som dopvittne t o m år 1721. Familjen finns även upptagen i mantalslängden detta år, men år 1726 finns de ej längre i Skårby. Jöns Eskilssons vidare öden är okända.

Såväl Lars Trullson i Skårby som hans äldre bror, Ingvar Trullsson i Bussjö, hade båda figurerat i "mål" vid Tingsrätten, men båda stod för vad de gjort och tog sina straff.

Om Ingvar Trullssons "lönskalägesmål" med pigan Kirstina Månsdotter från Näraby och deras son Måns födelse i febr. år 1710. Kirstina berättade inför Herrestads häradsrätt i juni 1710, då hon framträdde, att Ingvar lovat henne en tunna säd och 2 skäppor malt årligen i 4 år, och att hon var nöjd med det. Men Ingvar ville ge henne mer och ville därför ha domutslag, domen blev att Kirstina skulle ha den utlovade säden och malten årligen, till sonen Måns kunde försörja sig själv.

Jag är stolt över mina anfäder Ingvar och Lars Trullsson och deras rakryggade uppträdande.
Brita Sjölin Liedholm

